

## **Doel van de jaarcursus Creatief Schrijven**

Het gaat om het hebben van schrijfplezier en het ontdekken van jouw schrijfkwaliteit. Waarin kom jij als schrijver het beste tot je recht en hoe kan de kwaliteit alsmaar sterker worden? Het feit dat je de cursus doet is een stok achter de deur om elke maand een stuk te schrijven en af te werken.

Het is fijn als je in deze jaarcursus zelf een plan hebt: een serie verhalen over een onderwerp, of een bepaalde stijl uitwerken in verhalen, of een kinderboek, of jeugdherinneringen, of... Dat plan kan je nog ontdekken in de eerste twee / drie keer!

## **Wat komt aan de orde?**

Ik behandel diverse aspecten van het vakmanschap van creatief schrijven.

- Hoe gebruik je objectiviteit en subjectiviteit?
- Spanning, verhaallijn, plot
- Personages en perspectief
- Schrijven vanuit verschillende emoties
- Het belang van onderliggende informatie
- Gebruik van omgeving
- Sterke scenes schrijven
- Dialoog in een verhaal
- Autobiografie en hoe je daar fictie van maakt
- Gebruik van metaforen

## **Hoe het proces werkt:**

Elke keer zet ik een nieuwe opdracht op de rails, waarin dus een vakinhoudelijk schrijfthema wordt verwerkt. Die werk je in de twee weken na de bijeenkomst uit, binnen waar jij mee bezig bent.

Dan mail je die tekst naar mij en krijg je zorgvuldige feedback via de mail.

Die verwerk je naar eigen inzicht.

Ik geef je een schrijfmaatje met wie je je tekst nogmaals uitwisselt en van wie je ook feedback krijgt.

Dan verwerk je ook dat en zet het op Blogger, dat is een besloten blog-site. Daar kan je de teksten van de anderen lezen en wat onder de teksten zetten. Lezen en gelezen worden!

Je bent dus de hele maand een beetje met het schrijfproces bezig.

Het feedback-proces vind ik belangrijk, omdat je een tekst moet uitkristalliseren: bewuste keuzes gaan maken. Ook het lezen van de teksten van de anderen leert je beter naar je eigen teksten te kijken.

## **Plezier en tijd:**

Overigens is het plezier in gaan schrijven het belangrijkste. Zorgen dat het stroomt, dus weg met de zelfcensuur! Iedere keer is het weer even jezelf over de drempel sleuren... Als je deze cursus doet, zorg dan dat je er ook elke maand serieus tijd aan kunt besteden. Verspreid over de maand ben je er zo'n tien uur mee bezig, schat ik in.

***Hester Macrander***